

Kerstspel: 'Het land van God'**Lezing:** Maleachi 3: 1,5 en 18

1. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal hij naar Zijn tempel komen, de Eeuwige die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de Eeuwige. 5. "Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen", zegt de Eeuwige. 18. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.

Lezing: Het evangelie van Lucas, voorgelezen uit "Het verhaal gaat" van Nico ter Linden**Overweging**

Een oude traditie leert dat drie dingen onverwacht komen: de Messias, gevonden voorwerpen en een schorpioen. Hun komst is niet te voorspellen, we kunnen ons leven er niet door laten bepalen, al hopen we natuurlijk dat de Messias komt, spoedig, in onze dagen. De mensen in Bethlehem hadden wel wat anders aan hun hoofd, het wemelde van gasten die onderdak moesten krijgen vanwege de volkstelling in de stad van David. Het verhaal roept beelden op van rijen vluchtelingen die onderdak zoeken in Ter Apel, ook als daar te weinig plek is. Vluchtelingen zijn Maria en Jozef niet, maar ze waren ook niet vrijwillig op reis gegaan. Ze hadden hun reis vast liever uitgesteld tot na de bevalling. En dan kwamen ze ook nog te laat in Bethlehem aan, er was geen plaats meer in de herberg. Pas de laatste herbergier biedt ze een slaapplek aan.

Er bestaat een prentenboek van Nicholas Allan dat het kerstverhaal vertelt vanuit die laatste herbergier. De titel is "Geen stille nacht", want de man had het razend druk in zijn overvolle herberg, en als hij eindelijk zelf kan gaan slapen, staan Maria en Jozef voor de deur. Geïrriteerd doet hij de deur open, maar als hij ziet dat Maria zwanger is, geeft hij ze een deken mee om in de schuur te slapen. Midden in die nacht wordt hij gewekt door muziek en gezang van een schare engelen. Geërgerd gaat hij naar buiten om te kijken wat er nu weer aan de hand is, en dan blijkt dat er een kind geboren is in zijn schuur. Er staan een stel herders en een paar koningen bij. De ergernis van de herbergier smelt als sneeuw voor de zon, hij is ontroerd en maakt al zijn gasten wakker om dit wonder te komen bekijken.

Al worden er dagelijks duizenden kinderen geboren, het blijft een wonder, en het wonderlijkste in dit verhaal is dat dit kind anders is dan alle andere kinderen. Vandaar dat het verhaal opgeluisterd wordt door herders met schapen, koningen met geschenken en niet te vergeten engelen. Die komen het goede nieuws brengen aan de herders, eenvoudige mannen die eigenlijk niet meetellen en weinig van het leven te verwachten hebben. Dak- en thuislozen, mensen aan de rand van de samenleving. Straatkrantverkopers of mensen die onderdak vinden bij de opvang in De Binnenvest. Veel van ons kennen deze mensen niet echt, en juist naar die mensen gaan de engelen met hun blijde boodschap.

Engelen, wat zijn dat eigenlijk? Ze worden vaak afgebeeld als een menselijke gestalte met vleugels, een fantasiefiguur die je in het echte leven nooit tegenkomt. Wel in uitdrukkingen: 'Je bent een engel' zei mijn buurvrouw laatst, toen ik haar even hielp.

Of een reddende engel die er plotseling op het juiste moment is.

Een gewoon mens die u verlost uit een pijnlijke situatie, een kind net op tijd wegtrekt voor een aanstormende auto of uw computer weer aan de praat krijgt.

Het engeltje op je schouder dat je behoedt voor onheil. Of iemand met engelengeduld die niet opgeeft tot het lukt. Een engel is iets moois en goeds.

Ook Bijbelse engelen brengen een goede boodschap, een bericht van boven, iets wat van de andere kant komt, van God. Zoals de engelen die Abram vertelden dat hij een zoon zou krijgen. Dat waren gewone mensen, net als u en ik, boodschappers, in het Hebreeuws hetzelfde woord als engelen, mal'achiem. Na hun optreden zijn ze zomaar verdwenen, alsof ze er niet geweest zijn. Misschien komt daar het idee vandaan dat ze vleugels hebben, dat ze weg vliegen in de ruimte.

In het boekje Maleachi gaat het over zo'n engel, en de naam Maleachi betekent 'mijn boodschapper'. Hij komt onverwacht, plotseling is ie er, gekomen om ruimte te maken voor de Eeuwige zelf. Als die komt, zal alles anders zijn. Hij zal recht spreken en op komen voor alle verdrukten en mensen die niet meetellen. De tirannen van onze tijd, die niet weten wat rechtvaardig is of basale mensenrechten negeren – zij waaien de leegte in als Gods koninkrijk aanbreekt. Daar zien we naar uit, een prachtig visioen, een wereld van vrede en gerechtigheid. Zo mooi verwoord in het lied prayer of the mothers.

Opeens komt hij, deze mal'ach, deze boodschapper, onverwacht, net als een scorpioen of gevonden voorwerpen. Maar de gevolgen zullen groots en mooi zijn: de zon zal weer gaan schijnen in het land van God, letterlijk en figuurlijk voor iedereen die nu in duisternis moet leven. Dan zal er een plek zijn waar hij wonen kan, in ons midden. Een plaats om te rusten voor hem – dan zal recht worden gedaan aan de verworpenen der aarde.

We vieren de geboorte van Jezus, die ons tot voorbeeld is. Een leraar die mensen erbij trekt, niemand uitsluit en altijd bereid is het gesprek aan te gaan.

In Jezus zien we hoe het leven op aarde bedoeld is.

Hij ging ons voor, hij zag en doorzag ieder mens die hij ontmoette.

In hem zien we een glimp van Gods koninkrijk, een glimp van God zelf.

Dat we ons mogen laten inspireren door de verhalen over wie hij was, wat hij deed en wat hij ons leerde. Dat we de moed mogen hebben om op te staan tegen onrecht, dat we mogen vechten voor vrede, dat we er voor elkaar mogen zijn.

Amen.

Slottekst:

We sluiten deze dienst af in de hoop dat er een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen, waar het veilig is en mensen niet jong zullen sterven.

In het land van God zullen wolf en lam samen weiden, en we leren oorlog af.

Ekklesia Leiden
Rapenburg 100
2311GA Leiden
www.ekklesialeiden.nl
info@ekklesialeiden.nl